

de Badgast

nummer 10 - voorjaar - 2003



Zo zag het laantje eruit met de 'Kampeerhuisjes' 19, 20, 21, 22 en 23 in 1961.
Met dank aan mevrouw Goedhart.

Kwaliteit zeewater deze zomer

Kunnen we deze zomer wel lekker zwemmen in zee? Op het strand lag zwarte en gele smurrie en er gingen allerlei geruchten. Van de website van de gemeente Bergen werden we niets wijzer, via de Blue Flag org. ook niet, toen Milieudefensie opgezocht, waar we een verontrustende brief vonden over rioollozingen in zee.

Provincie Noord-Holland zou zowaar een 'zwemwatertelefoon' hebben: 0800-9986734. Volgens de mevrouw die ik sprak, was het zeewater bij Egmond goed, dat wil zeggen: voorzover bekend. Er was per 1 mei 'bemonsterd', maar de uitslag had ze nog niet binnen. Rijkswaterstaat gebeld. Daar kon eindelijk iemand mij overtuigend vertellen dat er éénmaal per twee weken monsters worden genomen, ook langs de kust bij Egmond en dat de afgelopen week daar alles dik in orde was.

Het ging bij Egmond niet om rioollozingen, maar om regenwater van de straten, dat in zee terechtkomt als de leidingen het niet aankunnen. Er is ook informatie te vinden op teletekst blz.725, als er iets mis zou zijn met het zwemwater, vertelde ze mij.

Zouden we als echte badgasten dan toch een duikje wagen deze zomer?

Renée Koldewijn

P.S. Vlak voor het uitkomen van deze krant stond er een stukje in het Parool met de kop: Zwemwater aan de kust blijkt toch kraakhelder!



Oproep!

**2 nieuwe bestuursleden en
2 nieuwe leden voor de
activiteitencommissie**

Alle leden hebben een brief gekregen van Ronald Schouten waarin hij afscheid neemt als bestuursvoorzitter. Jan Bernard Sintenie heeft het voorzitterschap van Ronald overgenomen. Het bestuur bestaat nu uit vier leden en we zouden graag weer terug willen naar zes leden. Laat het even horen aan een van de bestuursleden (Jan Bernard Sintenie, Maarten van der Veen, Simon Lentz, Renée Koldewijn) als je interesse hebt.

Twee leden van de activiteitencommissie, Maaike en Astrid, hebben besloten hun werkzaamheden. Hierdoor hebben we dringend behoefte aan nieuwe leden die hun steentje willen bijdragen bij het organiseren van leuke activiteiten.

Wie komt ons team versterken zodat we ook dit jaar in staat zijn om voor ieder, jong en oud, iets te organiseren?

U kunt zich opgeven bij Wilma (nr. 19) of Anita (nr. 46).

Graag willen we bij deze Ronald, Astrid en Maaike hartelijk danken voor al het werk dat ze hebben verricht.

Hutten bouwen

Het huisje van Astrid en Ronald heeft veel troep, héél véél troep op zolder. Marly en Kris hebben het zien liggen toen ze op de ladder stonden.

Wat een schatten, wat een ontdekking; allemaal hout en dingen en zo. Nou is het heel toevallig, maar de jongens zijn bezig om een hut te bouwen.

Kom op jongens, we gaan eens kijken!

De jongens weten niet wat ze van blijdschap moeten doen, al dat hout, mogen ze dat zomaar hebben?

Graag, roept Ronald, ik wil er vanaf.

De hele middag is het een drukte van jewelste. Hele rijen jongens en ook meisjes halen het hout van de zolder. En daarna gaan ze timmeren, mooie hutten, boomhutten, klimhutten en ga zo maar door, totdat, totdat het niet leuk meer is.

Ronald ligt lekker in de tuin, hij leest de krant. Maar daar komen de rijen meisjes en jongens weer, ze brengen het hout weer terug.

Néé, néé, roept hij, ik wil het niet terug.

Je moet, zeggen de jongens, anders is het zo'n troep.

En nu, nu is de hele tuin één grote klimhut, met Ronald in het midden.

Kijk pap, zeggen Marly en Kris, er liggen allemaal mooie spulletjes in de schuur.

Néé, zegt Ronald, alles blijft nu waar het is, daar ligt het rustig!

Dan gaan ze maar verstoppertje spelen.

Astrid Schouten



Nieuwe bewoners van huisje 66 stellen zich voor:

Wij, Rob Redmeijer (35), Saskia Geraeds (40) en Anne (3), zijn de nieuwe bewoners van no. 66 aan het grote veldje. Vorig jaar zomer zijn we helemaal stapelverliefd geworden op het huisje. In september konden we het gelukkig kopen van Toine Berbers en Aimee Kersten.

We wonen met zijn drietjes in Amsterdam in een appartement zonder balkon en tuin, maar met een klein bootje. Rob is ondernemer en Saskia werkt bij een bank. Anne gaat naar kinderdagverblijf De Nachtegaal in Amsterdam-Noord.

Voor Anne is Adelbertus een paradijs: lekker buiten spelen op het veldje, klimmen en ravotten. Rob kan zijn kluswoede kwijt op het huisje en Saskia heeft de tuin ontdekt. De sfeer op het terrein vinden we relaxed; een ieder laat elkaar in zijn/haar waarde. Een weekendje Egmond-Binnen is voor ons alsof je een weekje met vakantie bent; we leven buiten en op een steenworp afstand van een fantastisch mooi natuurgebied en niet te vergeten het strand.

Wij verheugen ons op de zomer - dat hij lang, zonnig en warm mag worden!



Instinctief

Zoveel verschillen we niet met de dieren om ons heen. Ook wij gedragen ons vaak volgens onze instincten en doen niet altijd wat praktischer is.

De zomer komt en de meidenbenen worden zichtbaarder, de mannen gebruiken extra aftershave en de dames dragen nylonkousen. Al zouden wollen, zelfgebreide kousen in de vroege lente, warmer zijn.

Bij de dieren is het instinct een duidelijke, absolute leidraad. Soms gaat het nog langer door dan nodig is en bouwt de merel een nest terwijl ze allang geen eieren meerlegt.



De sentimentele moedermerel?

Een jong valt uit het nest en de moeder kijkt er niet naar om. Het instinct zegt tegen de moeder: 'er zit een vuiltje op de rand van het nest. Weg ermee.'

En daar gaat weer een droom van ons: we willen dat dieren op ons mensen lijken!



Even nadenken

Een wetenschapper heeft de verzegelde onderkant van een honingcel afgesneden. De honingbij vliegt erboven en zijn instinct zegt dat hij de cel met honing moet vullen. Maar de honing valt erdoor. De mens zou denken: niks ingooien, 't is zonde, of: stom door blijven gooien. Zo niet de bij. Die gooit er precies zoveel in dat, na opmeting, de cel in normale toestand gevuld zou worden.



Gewoonte is een tweede natuur, of is het instinct

Deszelfde wetenschapper slaagt erin de kop van een processierups zodanig om te leiden, dat hij tegen de achterkant van de achterste rups aankomt.

Processierupsen zoeken namelijk voedsel door 'kop-aan-kont' achter elkaar te lopen. Totdat de voorste, de leider, voedsel heeft gevonden.

Door de proef komen ze in een cirkel terecht. Blijven 2 dagen rondlopen, totdat er eentje uitvalt en gaan dan weer verder op voedseltocht.



Roofvogels bidden niet!

Ze zijn dan ook geen gelovig lid van een kerk. Dat is een menselijke eigenaardigheid.

Hoe komen we dan aan het woord 'bidden'?

Wel, dit komt doordat eens iemand, met 2 jaar Engelse les, het Engelse woord 'preying' verwarde met 'praying'.

To prey betekent namelijk 'prooi zoeken'. En to pray is inderdaad 'bidden'. Ze klinken nagenoeg hetzelfde.

En wij maar van dieren menselijke eigenschappen verwachten.

Tom



Van A'dam naar Egmond met de boot en de fiets

Vanaf steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam vertrekt ieder uur de fast ferry van Connexxion naar Velsen-Zuid. In een half uur sta je bij de pont, en fiets je na de oversteek in iets meer dan een uur naar Egmond. Eerst nog even door Velsen-Noord en dan de hele weg door de duinen.

Enkele reis: 1 4,35 p.p., kinderen van 4 t/m 11 jaar 1 2,65, fiets 1 2,10. Dagretour: 1 7,45 p.p., kinderen 4 t/m 11 jaar 1 4,35, fiets 1 3,60.

Victors moppen

Twee vliegen zitten op een hondendrol. Zegt de ene vlieg: ik ken een goede mop.

Zegt de andere: als het maar geen vieze is, want ik zit net te eten.

Coen, geef Maartje eens netjes een handje. En wat zeg je als de visite wegaat? Gelukkig.

Marlies: Victor, waarom huil je? Victor: ik heb buikpijn en toevallig heb ik vrij van school.

Een stadsmeisje brengt haar vakantie door op een boerderij. Toevallig ziet ze hoe de boerin een kip plukt. Stomverbaasd vraagt ze: kleedt u de kippen iedere avond uit?

De ene kip zegt tegen de andere: ik had vannacht zo'n hoge koorts dat ik vanmorgen een gekookt ei heb gelegd.

Twee moeders scheppen op over hun baby's. De ene moeder zegt: mijn zoontje kan al lezen. De andere moeder zegt: mijn zoontje kan lezen en achterstevoren ook.

Moeder 1: Hoe heet hij dan?
Moeder 2: Bob.

Lekker visje!



- 1 sjalotje
- 1 takje tijm
- 2 takjes peterselie
- 5 peperkorrels
- 0,5 l visbouillon
- 2 dl witte wijn
- 0,5 dl droge witte vermouth
- 6 tongfilets
- 1 eetlepel citroensap
- zout/versgemalen peper
- 100 gram gerookte zalm
- 125 cc (ml) slagroom
- 50 gr roomboter

Pel en snipper het sjalotje. Breng in een pan 1 dl visbouillon met 1 dl wijn, vermouth, sjalotje, tijm, peterselie en peperkorrels aan de kook. Kook het vocht op hoog vuur tot een kwart in. Zeef het vocht boven een andere pan. Halveer de tongfilets in de lengte. Besprenkel ze met citroensap en strooi er zout en peper over. Snijd de zalm in 12 lange plakjes, leg deze op de tongfilets en steek ze vast met cocktailprikkers.

Breng in een pan de rest van de visbouillon en wijn aan de kook. Leg de tongrolletjes er voorzichtig in en laat ze tegen de kook aan in ca. 8-10 minuten gaar worden. Het water mag net niet bewegen.

Breng het gezeefde vocht met de slagroom aan de kook en kook het geheel in tot sausdikte. Voeg de boter toe en meng alles op zacht vuur met de staafmixer tot een gebonden saus. Voeg naar smaak zout en peper toe. Neem de tongrolletjes met een schuimspaan uit de pan en leg op vier warme borden elk drie rolletjes. Schenk wat saus rond de tongrolletjes.

Garneer met peterselie citroen en/of verse dille. Lekker met krielaardappeltjes met en een frisse sla.

Bren de Cocq

Nieuw campinglid geboren!



huisje - boompje - beestje - Teun

Groendagen

Deze zomer staan weer twee dagen gepland voor het knippen van de heggen, onkruid verwijderen enz. Zet alvast in je agenda:
**zaterdag 21 juni en
zaterdag 30 augustus.**
Start tussen 9 en 9.30 uur.
Het gaat om het onderhoud van het gemeenschappelijke groen waar we allemaal plezier van hebben, dus komt allen!

Schade

Wist u dat we reeds voor de derde keer een schadepost van € 300 hebben gehad aan onze grasmaaier? De schade wordt veroorzaakt door in het gras liggende stenen, ijzer, touw, takken, stokken, enzovoort. Dus: ziet u rondslingerend afval in het gras liggen, ruim het even op want tenslotte betaalt u zelf de rekening.

1 juni

Herinnering: 1 juni is de datum dat er niet meer getimmerd e.d. mag worden, dit in verband met ieders rust.

De beheerscommissie

Wondermiddel

Groene aanslag of mos op uw tegels? Vul een sproeifles met (de goedkoopste) azijn en spuit dit op de aanslag op de tegels. Daarna is het heel eenvoudig met een bezem te verwijderen.

Anja Jagtenberg

Verzoek

Graag fotoportretten van Badgasten opsturen naar de redactie voor het logo van de krant. Het is de bedoeling ieder nummer een ander gezicht (jong of oud) op de voorpagina te plaatsen.

Ook kindertekeningen of verhalen en/of krantenknipsels met betrekking tot de camping zijn welkom. Graag opsturen naar:

Redactie Badgast
Pythagorasstraat 26
1098 GC Amsterdam